

Natte poten 2022 Rockanje (door Mieke en Henk Hu.)

Vrijdagmorgen om 10 uur stonden we met 5 motoren paraat om Natte Poten te ervaren, want ja, het miezerde al en 't zou nog wel erger worden. Vol goede moed en goed aangekleed gingen we op reis, met Mieke als navigator voorop, de route was al weken eerder uitgestippeld.

En het liep vlot, via Rozendaal om Arnhem heen, langs Oosterbeek richting Heeteren, aan de andere kant van de (Neder-)Rijn waar even kort werd gepauzeerd. Daarna via dijkweggetjes langs diverse dorpen ri. Geldermalsen, waar we de motoren nog net op de volle parkeerplaats konden stallen, het was markt in Geldermalsen. Het was er druk en gezellig, ook onze koffieplek was daar gepland.

Vervolgens richting Maasvlakte 2 via Asperen, Leerdam terwijl het meer begon te regenen werden de wegen er langs de Linge er niet beter op, dus voorbij Arkel iets eerder de A15 opgezocht.

Dit was weer eens een andere belevenis voor ons nieuwe lid Jan van V., die nog niet eerder op de snelweg had gereden, maar nu een ervaring rijker is. Langzamerhand begon het hemelwater op te raken en reden we weer op een opdrogende weg naar het nieuwste land van Nederland, het havengebied van Rotterdam met bezoekerscentrum 'FutureLand'.

Hier was van alles te zien over de nieuwe haven en wat men zoal tijdens het baggeren gevonden had. Bijzonder interessant. Daarna nog het laatste stukje naar badhotel Rockanje waar we door Lucy en



Andries ontvangen werden, zij hadden de tocht met de vierwieler gedaan.

Binnen was een lange tafel voor ons gereserveerd en we voelden ons er meteen al thuis. Ook daar 's avonds lekker gegeten en geborrelt tot bedtijd. Mieke en Arno hadden het tot in de puntjes geregeld!

Zaterdagmorgen ontbijten en pleiten, alleen misten we Henk T., die meldde zich vanwege maagklachten af, natuurlijk jammer dat hij niet mee kon, maar 's avonds ging het gelukkig weer beter.

Dus om kwart voor tien stonden we buiten bij de motoren klaar om met Henny en Ali Meijvogel van Voorne Putten naar het volgende verzamelpunt, de buitenhaven van Stellendam op Goeree Overflakkee te rijden. Vanaf hier was Maarten onze navigator die ons via de Zeeuwse eilanden en dammen een bruggentocht heeft gepresenteerd.



Helaas had de regen zich inmiddels ook weer gemeld om met ons mee te gaan, (soms werd het wel eens even guur (!)

Via Ouddorp ging het over de Brouwersdam naar Schouwen Duiveland en daarna via de Oosterscheldekering naar Noord Beveland.

Allemaal via leuke weggetjes (met soms onverwachte hobbels!). Regelmatig werd er even gestopt om te kijken, ook (later) bij het watersnoodmuseum hielden we even halt. Het bleef kil en nat.





Colijnsplaat met café De Patrijs was dan ook een leuke onderbreking om ons wat op te warmen en voor de inwendige mens te zorgen met koffie en een tosti of appelgebak mét.

Gelukkig trok de regen zich daarna ook wat terug wat de toer wel wat vrolijker maakte. (Al was door zand en modder wel de meeste glans van de motoren verdwenen).

Er werd nog een groepsfoto gemaakt in een enorme mossel, daar staan we dan in/voor:



Uiteindelijk zagen we het bordje van Stellendam en dat betekende, Rockanje is niet ver meer, we hadden er nu zeker al 150 km op zitten en we reden dan ook rechtstreek naar Henny en Ali's onderkomen waar we hartelijk welkom waren om Henny's werkplaats en museum te bewonderen. En dat deden we, mirakels, wat een diverse collectie motoren en apparaten, fascinerend! Ook Ali had ernaast een leuk werkplaatje waar zij o.a. aan houtbewerking en schilderen deed.

Zie de foto's:





Andries en Lucy waren ondertussen ook van de partij en hebben ook genoten van de unieke verzameling van motoren en handvaardigheid.

Het weer was ondertussen een stuk beter geworden en Henk T. was ook weer opgeknapt. 's Avonds gingen we gezamenlijk op pad om na een kleine wandeling aan te komen bij het strandrestaurant 'Badlust' voor een gezellige avond met eten en een drankje. Als dank voor de rondrit waren Henny en Ali ook uitgenodigd, wat het er alleen maar gezelliger op maakte. Want Henny had veel meegemaakt in zijn leven, en vertelde daar over, zijn verhaal is ook terug te lezen op:

<https://www.weekbladwestvoorne.nl/nieuws/algemeen/158333/-zomaar-een-westvoornaar-henny-meijvogel>

Na weer een uitstekende maaltijd en gezelligheid wachtte nog de wandeling terug naar het Badhotel waar we al snel het bed in doken.

De volgende morgen waren allen weer paraat en om kwart over tien vertrokken we voor de terugreis terwijl het zonnetje ons verwelkomde. Eerst nog even de tank vol maken en toen op weg naar huis onder leiding van Mieke en Arno.

Tot 12 uur liep alles op rolletjes, totdat we bij Klundert voor een afgesloten stuk weg kwamen wat ons routeplan danig op de kop zette. Eerst nog geprobeerd om er op een andere manier om heen te komen maar uiteindelijk gekozen om een eind verder de route weer op te pakken en rechtstreeks naar dat punt toe te rijden. Ondertussen genoten we wel van het uitstekende weer en de omgeving waar we door reden. Om Geertruidenberg op weg naar onze pauzeplek, het pittoreske vestingplaatsje Heusden. Het was er druk en we moesten even zoeken naar een plekje voor de motoren. Daarna hadden we meteen al een leuk plekje gevonden bij café 'Kareltje Brouw', waar je tosti's met een hondenpoot afdruk kreeg, echt iets voor Jan van V., die veel met honden doet. Daarna werd er alvast afscheid genomen en bedankten wij Mieke, Arno en elkaar voor het gezellige weekend. Vervolgens reden we verder tot Nijmegen, waar Willi als eerste rechtsaf sloeg, richting Kranenburg.

Thuisgekomen wachtte ons allemaal nog een klusje: de motoren weer laten stralen!!!

Want ze waren behoorlijk grijs geworden van de Zeeuwse klei, zie onderstaande foto maar eens.

Daarnaast het voorbeeld dat Willi gaf hoe de motor er dan wél uit hoort te zien!



Mieke en Arno,
Bedankt voor de uitstekende organisatie!